

Vraag het aan Morya



De engelen zijn altijd aanwezig als het moet

“Wanneer je aan anderen overgelaten wordt, bijvoorbeeld als je ernstig ziek wordt en een operatie moet ondergaan, dan kan het zijn dat je in de tussentijd geleid wordt en dat er dus engelen rond je staan om je deze dingen in te geven die je dan moet doen.

Dan kan het zijn dat je misschien denkt dat er niets gebeurt en dat je buiten jezelf bent, maar toch worden er veel acties ondernomen, ook innerlijk. Belangrijke dingen die je normaal bewust zou moeten kunnen toelaten en doen, maar wat je niet kan, worden dan overgenomen zodat het toch gebeurt. Er zijn heel veel mogelijkheden aangeboden door de engelen, waar de mens geen weet van heeft en die toch een grote functie hebben in zijn leven.

De engelen zijn altijd aanwezig op momenten dat het moet, het is dus nooit zo dat een engel te laat komt, dit is zijn hoedanigheid.”

Handwritten signature of M. Morya in blue ink.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen”
(uit hoofdstuk 7: ‘Groepen wereldwijd: een gebed voor de Aarde’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 354

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


